

INZICHTSBODE



Vipassanā-Sāra



SUMMER EDITION



*JAARGANG 10
Nummer 1
Juli 1994*



The Celebration of the Visākhā Pūjā in Buddhavihāra, May 1994, Den Ilp

VIPASSANĀ-SĀRA

betekent in het Nederlands Inzichts-bode. De Vipassanā-sāra is een uitgave van de **Stichting Jonge Boeddhisten Nederland (S.J.B.N.)** en komt tot stand in nauwe samenwerking met de Stichting Buddhavihāra en 't Vipassanā Meditatie Centrum in Groningen. Doel is het mensen die vipassanā meditatie beoefenen van juiste en nuttige informatie te voorzien alsook te berichten over de activiteiten in ruimere zin van het boeddhistische meditatiecentrum Buddhavihāra te Den IJp, zoals de viering van boeddhistische feestdagen en diverse cursussen (Abhidhamma, Thaise les e.d.). De abonnementsprijs is minimaal f15,- per jaar. U kunt zich als abonnee opgeven door bovengenoemd bedrag te storten op 't bank/girnummer van de S.J.B.N. onder vermelding van "*Vipassanā-Sāra*".

Samenstelling van de redactie:

Marieke Zeeuwen (*lay-out, editing*), Frits Koster, Johan Tinge en Aad Verboom.

Info: Buddhavihāra: tel. 02908-26883

Aad Verboom: tel. 030-888.655

Postadres S.J.B.N.:

Postbus 1519, 3500 BM Utrecht

Postbank rekeningnr. 52.32.118

Bank (ABN/AMRO) 55.51.05.563

BUDDHAVIHĀRA

Het beheer van het boeddhistische meditatiecentrum Buddhavihāra, adres:

Den IJp 38,

1127 PC DEN IJLP (gem. Landsmeer)

tel. 02908-26883 of 06-5284.5481,

is in handen van de *Stichting Buddhavihāra*. Mensen die het centrum financieel willen ondersteunen kunnen een bijdrage (*t.n.v. Buddhavihāra!*) storten op:

Postbanknr. 22.37.503

ABN/AMRO-banknr. 45.83.27.948

TO OUR ENGLISH READERS

Vipassanā-Sāra can be translated as Insight Journal. Our aim is to provide those, interested in vipassanā meditation, with relevant and useful information, secondly to report on the activities of the Buddhist meditation centre Buddhavihāra in Den IJp (near Amsterdam). The management of the Buddhavihāra is in hands of the 'Foundation Buddhavihāra'. Those who wish to support the centre and its activities financially may send their contribution to:

Postbank acc.nr. 22.37.503 or

ABN/AMRO-bank acc.nr. 45.83.27.948

both mentioning '*Buddhavihāra*'!



Visit of Ajahn Thong (Chao Khun Phra Subrahmayanathera)

EDITORIAL

As you may have noticed, this issue of the *Vipassanā-Sāra* looks slightly different. Amongst other things a different type font has been used.

For the past several years *Frits (Jhananando) Koster* used to take care of the editing and the lay-out of this paper. However, recently he began with a professional education (nursing of psychiatric patients) and therefore has less time to spare. Although he always used to enjoy working for the *Vipassanā-Sāra*, he now has passed it on to *Marieke Zeeuwen* (and *Aad Verboom*). Frits is still a member of the editorial staff and most likely he will write other interesting articles on meditation in future.

Hereby I would like to thank Frits Koster most gratefully for all the work that over the years he has done for the *Vipassanā-Sāra*. I wish him success and lots of fun in his new studies!

The editor.

REDACTIONEEL

Misschien is het u al opgevallen, misschien ook niet, maar deze *Vipassanā-Sāra* ziet er iets anders uit dan de voorgaande nummers. Onder andere is het blad nu gedrukt in een ander lettertype.

Frits (Jhananando) Koster, die de laatste jaren de lay-out van dit blad verzorgd heeft, is nl. met een pittige studie (B-verpleging) begonnen en heeft daardoor veel minder tijd dan voorheen. Hoewel hij altijd met veel plezier het lay-out-werk voor dit blad heeft gedaan, heeft *Marieke Zeeuwen*, in nauwe samenwerking met *Aad Verboom*, het nu van hem overgenomen. Frits is nog steeds redactielid en er zullen in de toekomst waarschijnlijk nog een aantal interessante artikelen van zijn hand verschijnen over meditatie.

Hierbij wil ik Frits (Jhananando) Koster heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij de laatste jaren voor de *Vipassanā-Sāra* heeft gedaan en ik wens hem veel succes en voldoening bij zijn nieuwe studie!

De redactie.



A pūjā with Louang Poo Ngon Sorayo

၁၃၄၇၃ - ၀၅၆၆၀ ပြုစုမှု ၁၃၆၆၁၃၄ - ၀၆၀ ပို့ခံမှု ၁၃၆၆၂ - ၆၀၃၆၀ ပုံနှိပ်မှု

[illegible][illegible][illegible]

ប្តីប្រុសក្រសួង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសាងសង់ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ក្រសួងស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការ និងសហការ (ក្រសួងសហប្រតិបត្តិការ និងសហការ) ប្រធានប្រតិភូប្រធាន

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

MEDITATIE WEEKEND IN DEN ILP

Half juni is er voor de tweede maal een meditatie-weekend in Den Ilp gehouden. Ook deze keer was het een heel vruchtbaar weekend. Hoewel de faciliteiten nog vrij eenvoudig zijn, leek de stemming daar niet onder te lijden, integendeel, er hing een gezellige kampeerboerderij-sfeer. Het eten, dat door enkele Thaise vrouwen met veel liefde werd klaargemaakt, smaakte weer heerlijk! Omdat er dit weekend bijna alleen beginners waren, heeft Joke Hermesen het weekend vrijwel helemaal begeleid, wat ze uitstekend deed. In de pauzes gingen veel mensen een eindje wandelen. De tempel in Den Ilp ligt namelijk vlakbij 't Twiske, een schitterend natuurgebied, waar je lekker uit kunt waaien.

Het is verheugend om te zien dat "Den Ilp" ook nu al gebruikt wordt waar het indertijd onder andere voor aangekocht is: voor het houden van meditatie-activiteiten. Ook in de toekomst zullen er regelmatig weekenden in Den Ilp worden gehouden. Er moet nog heel wat gebeuren in het centrum voordat de accommodatie beter geschikt is voor het herbergen van groepen, maar voor wie er geen bezwaar tegen heeft om het eens wat primitiever te doen, is "Den Ilp" ook nu al de moeite waard. Activiteiten zullen op de achterpagina worden aangekondigd.

Marieke Zeeuwen.

THAISE LES

De Thaise lessen die in Amsterdam worden gegeven gaan gewoon door. Bel *Khun Chutima* (020-673.6279) voor meer informatie.



*Chao Khun Phra Dhammadhirarajamahamuni in conversation with
the Ven. Phrakru Kraisaravilasa (Mettavihari)
during his visit in Bangkok, June 1994*

BUDDHAVIHĀRA NIEUWS

Het doet me plezier u wat goed nieuws over Buddhavihāra in Den Ilp mee te kunnen delen. Allereerst, de viering van de **Vesak- en Sīma-ceremonie** tijdens het weekend van 28 en 29 mei was bijzonder de moeite waard. Enkele honderden mensen bezochten dit weekend Buddhavihāra om één of meerdere ceremonies bij te wonen en/of om een persoonlijk gesprek met één van de aanwezige monniken te hebben.

De **Sīma-ceremonie** werd geleid door één van de eregasten, de eerw. Chao Khun Phra Dhammadhirarajamahamuni, die hiermee Den Ilp 38, Buddhavihāra, tot grondgebied van de boeddhistische gemeenschap wijdde. Zoals in het vorige "Buddhavihāra news" al beschreven, is de betekenis van deze ceremonie dat er alle vertrouwen is dat Buddhavihāra lange tijd zal bestaan en als boeddhistisch centrum zal bloeien.

Ook de **Vesak-ceremonie**, de ceremonie ter nagedachtenis van de geboorte, het ontwaken en het heengaan van de Boeddha, werd gevierd. Bij deze gelegenheid zijn drie jonge mannen, voor kortere of langere tijd, bhikkhu ofwel monnik geworden, wat u ook op de foto op de voorpagina kunt zien.

De eerw. Loeang Poe Ngon Sorayo verloor Den Ilp 38 voor de tweede keer met een bezoek en verlevendigde dit weekend van ceremonies op zijn eigen onnavolgbare wijze. Zijn onderricht en morele ondersteuning werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Wat betreft de financiën, dankzij de forse giften van dit weekend en een speciale gift van de eerw. Chao Khun is de financiële situatie van "Den Ilp 38" aanzienlijk verbeterd en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Ten tweede was er 18 juni een **vergadering van de "bouw commissie"**, waarbij natuurlijk ook de eerw. P.K.K. Mettavihari aanwezig was. Bij deze gelegenheid werd (eindelijk) een "master plan" overeengekomen, wat in 't kort neerkomt op een verbouwing van Den Ilp 38 in drie fasen:

In de eerste fase zal een gebouw met 10 à 15 meditatie/gasten-kamers gebouwd worden, waarschijnlijk op de plaats van wat nu het grootste "kippenhok" is.

In de tweede fase zal het hoofdgebouw een noodzakelijke renovatie/verbouwing ondergaan die, wanneer het zover is, nader in te vullen is.

In de derde en laatste fase zal een grotere tempelruimte gebouwd worden, nieuw. Op zich voldoet de huidige tempel na de eenvoudige verbouwing en verfraaiing van het afgelopen jaar (nieuwe vloer, centrale verwarming, witten, schilderen enz.). In het komende jaar zal de tempel verder opgeknapt (nieuwe ramen) en verfraaid (nieuwe gevel) worden maar op termijn is het wenselijk een grotere tempelruimte te hebben, zowel voor de viering van ceremonies als voor de beoefening van vipassanā meditatie (kammathana). Ook is het in een koud en nat land als Nederland geen overbodige luxe om bijeenkomsten binnen, dus droog en warm te kunnen houden!

U zult begrijpen dat een dergelijk plan niet alleen veel werk is en een aantal jaren zal vergen, maar ook dat er een gedegen voorbereiding aan vooraf zal moeten gaan. We denken aan een periode van 10 (!) jaar en een periode van voorbereiding van 1 à 2 jaar.

Bij de voorbereiding gaat het in de eerste plaats om het maken van goede bouwtekeningen en het maken van goede plannen. Verder is het noodzakelijk om in overleg met de gemeente Landsmeer een bouwvergunning te verkrijgen. Rest dan het maken van een verantwoord budget en het werven van de nodige fondsen. In de komende Vipassanā-Sāra's zult u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen hierin.

Wanneer het zo gesteld wordt, lijkt het allemaal heel simpel. Dit neemt echter niet weg dat de uitvoering van dit master plan 10 jaar stevig aanpakken is. Ondertussen is mij echter wel duidelijk geworden dat met de genereuze steun van de vele supporters van Buddhavihāra dit wel degelijk de moeite waard en te doen is.

Aad Verboom

MINI-RETRAITES

Sinds kort wordt er in Groningen zo nu en dan een nieuwe meditatie-activiteit georganiseerd, een zgn. mini-retraite. Deze retraites zijn met name bedoeld voor mensen die al enige meditatie-ervaring hebben. Het programma is wat intensiever dan dat van een weekend: de sessies zijn wat langer en er wordt zo min mogelijk gesproken. Tussendoor zijn er geen nabesprekingen van de sessies, maar wél is er elke dag de mogelijkheid om een interview te hebben.

De sfeer bij de eerste mini-retraite was erg goed. Er was een leuke groep van ongeveer 12 deelnemers. De meesten hadden al aardig wat ervaring met meditatie en er werd lekker gewerkt.

Er is veel belangstelling voor deze nieuwe activiteit. De eerste mini-retraite was al gauw vol en ook die van half juli is volgeboekt. Van 12 t/m 14 nov. wordt er weer een (3-daagse) mini-retraite gehouden.

Ook in Amsterdam is er een keer iets dergelijks georganiseerd: vier "stilte dagen" in de St. Pieterspoortsteeg. Ook dat was zeker voor herhaling vatbaar.

Dit soort activiteiten zijn een goede mogelijkheid om ook "tussendoor" eens wat intensiever met meditatie bezig te zijn.

NIEUWS UIT GRONINGEN

Op het moment van dit schrijven is er een verbouwing aan de gang in het meditatie-centrum in Groningen. Een week lang zetten een aantal mensen zich in om het toch al erg mooie centrum aan de Kamerlingh Onnesstraat nog te verbeteren. Vooral 's winters kon het soms behoorlijk fris zijn in de ruime meditatie-zaal boven. Vandaar dat er een isolatie-campagne op touw gezet is:

In de grote zaal wordt een nieuw stuk vloer gelegd (voor de kenners: het zwembad wordt gedempt), er worden twee nieuwe goed geïsoleerde ramen aangebracht en er komen nieuwe pannen op het dak. Verder worden er nog een aantal andere klusjes uitgevoerd zodat we er voortaan lekker warm en tochtvrij kunnen mediteren.



*Ajahn Frits with the participants of the mini retreat,
May 1994, Vipassanā Meditation Centre Groningen*

DE VIER NOBELE WAARHEDEN (deel 4)

Het vorige artikel ben ik geëindigd met een algemene omschrijving van de Verlichtingservaring (*nibbāna*), het summum bonum in het boeddhisme. Wat is nu zo bijzonder aan deze ervaring? Uiteindelijk is het moment dat Verlichting gerealiseerd wordt nl. net zo vergankelijk als gedachten en emoties. Het is niet blijvend: het is bij wijze van spreken een moment van even de zon zien op een bewolkte dag. Je ziet de zon in een flits en een volgend moment zitten de wolken er weer voor. Wat echter zo uniek is aan deze ervaring is dat - volgens de Boeddha en mediterenden die het ervaren hebben - op dat moment bepaalde neigingen of conditioneringen volkomen uitdoven, beëindigd worden. Volgens de meer oorspronkelijke boeddhistische geschriften wordt de geest van de mediterende in vier fasen gezuiverd, net als een huis dat in vier dagen schoongemaakt wordt. Eerst de kelder, dan een gedeelte van de woonkamer, vervolgens de rest van de woonkamer en tenslotte de bovenverdieping. Deze stadia worden als volgt aangeduid:

1. *sotāpanna*: het stadium van de "stroomwinnaar", iemand die voor het eerst de stroom van het geconditioneerde bestaan doorbroken heeft. Bij dit moment van realisatie worden drie *samyojana*'s¹ volkomen ontworteld en uitgeblust, nl.:

- het ego- of zelf-gevoel: identificatie met lichaam en geest stopt. Dat betekent niet dat je daardoor een soort machine wordt maar meer dat er een heel natuurlijke ruimte en inzicht ontstaan, iets wat niet meer dichtgeslibd of aangetast kan worden.

- (sceptische) twijfel over de realiteit en onze mogelijkheden tot innerlijke bevrijding bestaat vanaf dan niet meer;

- bijgeloof oftewel het geloof dat riten en rituelen² leiden tot verlichting verdwijnt. Er wordt gezegd dat een *sotāpanna* nog genoeg vormen van begeerte, gehechtheid en haat kent (en dus geen "perfect, heilig boontje" is) maar

niet zo sterk dat hij/zij hierdoor zwaar in de problemen zal komen. Tenslotte wordt er over *sotāpanna*'s gezegd dat ze karmisch gezien maximaal nog zeven levens in het geconditioneerde bestaan zullen leiden en vanzelf geneigd zijn om tot hogere stadia van verlichting te komen in die tijd.

2. *sakadāgāmi*: het tweede stadium van verlichting wordt dat van de "nog één keer terugkerende" genoemd. Bij het voor de tweede keer in contact komen met *nibbāna* worden zintuiglijke begeerte en de neiging tot haat heel sterk verzacht. Het dooft niet helemaal uit maar wordt aanzienlijk minder. De naam geeft al aan dat een *sakadāgāmi* karmisch gezien maximaal nog één leven te gaan heeft om volkomen bevrijd te worden van alle wereldse conditioneringen.

3. *anāgāmi*: "de niet meer terugkerende" is iemand die zich verder verdiept heeft en bij een derde verlichtingsrealisatie alle begeerte en haat heeft doen uitdoven. Zo iemand wordt volgens de geschriften niet meer op aarde herboren maar heeft maximaal nog één leven te leiden in een etherische sfeer.

4. *arahat*: "een gezuiverde": iemand die het hoogste stadium van verlichting gerealiseerd heeft. Bij de *arahat* worden alle overige subtiele conditioneringen ook uitgedoofd: vormen van gehechtheid m.b.t. meditatieve absorptie, trots, rusteloosheid en alle overige onwetendheid m.b.t. de realiteit van het hier-en-nu. Je kunt stellen dat een *arahat* geen mentale problemen meer heeft en dat zijn/haar geest als een raam of een spiegel is geworden: er kan vuil op komen door de omgeving maar het trekt er niet meer in. Zulke mensen projecteren en verrichten dan ook geen schade meer in zichzelf of bij anderen. Nu lijkt het misschien heel saai om een dergelijke geest te realiseren. Het blijkt echter dat in de plaats van bovengenoemde emoties er enorm veel ruimte vrijkomt voor van nature heilzame

¹ Dit zijn (als je er niet goed mee kunt omgaan) omstrengelende, wurgende geneigdheden of drijfveren in onszelf.

² Hierbij worden handelingen bedoeld waarbij niet zozeer het bewustzijn centraal staat, maar meer de handeling an sich. Voorbeelden hiervan zijn in alle religies te vinden: bijv. een bad nemen in een specifieke rivier, een kruisje slaan, het buigen voor een beeld enz., zonder enige opmerkzaamheid daarbij.

drijfveren, zoals mededogen, onvoorwaardelijke liefde en wijsheid. Dergelijke mensen zijn dan ook een lichtje in een neurotische samenleving. Een arahat blijft overigens wel gewoon functioneren als mens tot zijn/haar dood. Je kunt zeggen dat dan het hele karmische verhaal ten einde komt en de bevrijding volledig wordt. In het boeddhisme wordt het bovengenoemde bewustwordingsproces heel vaak vergeleken met het groeien van een lotusbloem of waterlelie. Deze waterbloemen hebben hun wortels in de donkere, modderige bodem van de waterpoel: dit is de voedingsbodem. Zo begint ook het spirituele pad in de modder van onbewustheid, verwarring, pijn en lijden. Door bewustwording hiervan groeit er een mooie, heldere bloem, nl. de bloem van zuiverheid, mededogen en wijsheid. N.B. Dit verhaal is niet bedoeld om je te laten streven naar iets wat misschien vrij ver van je alledaagse beleving afstaat. Het gevaar sluipt er nl. gemakkelijk in dat je je gaat identificeren met een ideaalbeeld. Als je dan vormen van begeerte, haat, aversie, twijfel en andere conditioneringen in jezelf tegenkomt, dan krijg je de neiging die te gaan veroordelen, waardoor je alleen maar verder weg raakt van inzicht en innerlijke bevrijding. De bovenstaande uitleg over verlichting is uiteindelijk vooral bedoeld als richtingwijzer, waarbij je het hier-en-nu niet behoort over te slaan of negeren. Tenslotte is ieder moment van opmerkzaamheid bij wat er hier en nu in je speelt in feite al een moment van verlichting: als bevrijdende tegenpool tegen het donkere en manipulatieve on(der)bewustzijn. Zoals de bekende Zwitserse psychiater C.G. Jung het zo mooi formuleerde: *"Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis"*.

Frits (Jhananando) Koster.



BESTUURSWISSELING S.J.B.N.

Na een aantal jaren trouwe dienst als secretaris, heeft Marg Schuur tijdens de laatste vergadering van de Stichting Jonge Boeddhisten Nederland haar functie overgedragen aan Marieke Zeeuwen. Tijdens dezelfde vergadering stelde Aad Verboom (eveneens na een aantal trouwe dienstjaren) zijn functie als penningmeester beschikbaar. Paul Boersma, reeds penningmeester van het meditatie-centrum in Groningen, heeft het van hem overgenomen.

Het bestuur bestaat nu uit: Johan Tinge (voorzitter), Paul Boersma (penningmeester), Marieke Zeeuwen (secretaris), Joke Hermsen en Henk van Voorst (de laatste twee gewoon bestuurslid). Aad Verboom en Frits Koster blijven als freelancer actief en betrokken bij de S.J.B.N. en de Vipassanā-Sāra.

RETREATS / RETRAITES

For those who wish to practise Vipassanā meditation intensively two retreats under the guidance of the Ven. P.K.K. Mettavihari will take place in 'De Volksabdij' in Ossendrecht:

from **11 - 21 August** and

from **5 - 15 January '95.**

Information and application forms:

Frits Koster, tel. 050-276.051

Johan Tinge, tel. 013-710.787

In 's Hertogenbosch zal van **14 t/m 18 okt** een intensieve meditatie retraite worden gehouden o.l.v. Emiel Smulders.

Aanvang: vr 20.00 uur, einde: di 16.30 uur.

Plaats: Magelhaesstraat 10.

Kosten: f270.- / f300.- incl. overnachting en alle maaltijden. Mensen die de hele periode mee willen doen hebben voorrang.

Info en opgave:

Lisette Swinkels, 073-215.408

UTRECHT

V.a. 4 aug elke do **19.00 - 21.00 uur.**

Plaats: Sterrenbosch 9bis.

Info: Henk 030-520.435

Aad 030-888.655

**AMSTERDAM**

Elke ma en do 18.00 - 20.00 uur.

Weekends: 2/3/4 sept en 7/8/9 okt.

Tijden: vr 20.00 uur, za 9.30 - 22.00 uur,
zo 9.30 - 12.30 uur.

Plaats: V.M.C. "Buddhavihāra",
St. Pieterspoortsteeg 29.

Kosten: f18,- per dagdeel (5 x), excl. eten en eventueel een vrijwillige bijdrage voor de leraar. Overnachting mogelijk (à vrije gift), wel graag een eigen slaapzak meenemen. Beginners worden geadviseerd het hele weekend mee te doen.

Voor informatie over verdere activiteiten en opgave kun je terecht bij:

Joke Hermsen 020-626.4984

DEN ILP (vlakbij A'dam):

Weekends: 1/2 okt, 15/16 okt en 26/27 nov.

Tijden: zaterdag 10.00 - 21.30 uur,
zondag 10.00 - 16.30 uur.

Plaats: "Buddhavihāra", Den Ilp 38.

Kosten: f75,- voor het hele weekend + vrijwillige bijdrage. Overnachting mogelijk, in overleg. Beginners worden geadviseerd 't gehele weekend mee te doen.

Info en opgave:

eerw. Kirano 02908-26883

Aad Verboom 030-888.655

GRONINGEN

Elke di (m.i.v. 6 sept!) meditatie met begeleiding, 19.30 - 21.30 uur; elke do. 19.30 - 21.30 uur, zonder begeleiding.

Weekends en andere activiteiten:

* 23/24/25 sept (o.l.v. Joke Hermsen);

* 21/22/23 okt (weekend Lam Rim met Lama Lobsang Yeshe Rinpoche);

* ma 24 okt (meditatiedag met zuster Jina);

* 12/13/14 nov (3 dagen mini-retraite);

* 18 nov (lezing "Leven in het aangezicht van de dood" door Jildie Mohamed Shah);

* 16/17/18 dec (met Emiel Smulders).

Plaats: Vipassanā Meditatie Centrum,
Kamerlingh Onnesstraat 71.

Voor 'n gedetailleerd programma-overzicht en voor opgave kun je je wenden tot:

Frits Koster 050-276.051

Karina Rol 050-775.562

ZWOLLE

V.a. 14 sept elke do 19.30 - 22.00 uur meditatie o.l.v. Frits Koster.

V.a. half okt tai-chi en meditatie o.l.v. Emiel Smulders, zelfde tijd.

Plaats: yoga- en meditatiecentrum
"Paññānanda", Hoefslagmate 44.

Info: Meriam Vos, 038-660.451

Helmy Helmink, 038-657.639

LEEWARDEN

elke di 19.00 - 21.00 uur.

Eind sept start er een cursus voor beginners op do 19.30 - 21.00 uur.

Plaats: a/b "de Streamwinner",
Emmakade 208.

Info: Anne en Michel, 058-160.382

LEIDEN

V.a. sept elke di 19.15 - 21.15 uur.

Plaats: Faljerilstraat 8.

Info: Nel 071-154.862 / Han 01719-17424.

MAASTRICHT

Elke dinsdag van 19.30 - 21.30 uur.

Weekend: 21/22/23 okt; o.l.v. Frits Koster.

Plaats: Hoekweg 15, Meerssen.

Info: Marjan Bouhuijs, 043-644.180

Els Niessen, 04406-40345

ROTTERDAM

elke wo 20.00 - 22.00 uur.

Plaats: In de kapel van de "Familiekerk"
in de Nootdorpstraat.

Info en opgave:

Margje Schuur, 010-467.2952

Martin Arends, 010-477.0151

TILBURG

Elke di (v.a. 6 sept) 19.30 - 21.30 uur.

Weekend: 21/22/23 okt;

Kosten f100/125,- (naar draagkracht), overnachting mogelijk.

Introductie-cursus: 6 dinsdagavonden m.i.v. 27 sept, kosten f105,-. Ervaren mediterenden kunnen altijd op dinsdagavond mee komen mediteren à f5,-. Beide activiteiten o.l.v. Johan Tinge.

Plaats: Poststraat 7-A. Info en opgave:
Ank Schravendeel, tel. 013-710.787